



(English version below)

Dæg 8 van de Runenreis op de Álfaringdrakkar

Dit keer een persoonlijk verhaal.

Vandæg is een speciale dag voor mij. Vandæg staan we stil bij het begin van de Runenbootreis, de 'Rúnaskipsferd' in oud Noors.

De Rune Gyfu \times staat voor geschenk en Ing \times staat voor Freyr, Ing is één van zijn namen: Inguz, Ingwaz, Ingunar, Ingwi-Freyr.

Vandaag vertel ik een persoonlijk verhaal hoe deze Runenreis ooit begon. Het was aan het eind van de coronacrisis dat ik op het idee kwam om een 'Runenuitdaging' te doen op Facebook. Van 1 t/m 24 feb. '22 schreef ik iedere dag over wat iedere Rune van de elder-futhark voor mij betekende en veel Facebookvrienden reageerden en deelde hun persoonlijke wijsheid. Ik leerde hier weer veel van. Ik legde mezelf de discipline op iedere dag te

schrijven en er net als nu mooie afbeeldingen bij te maken. Maar na de 24 dagen dacht ik : ‘Wat nu?’

Twee dagen later vroeg in de ochtend, een beetje tussen slapen en wakker zijn had ik de ervaring dat Freyr bij mij was...

Je moet weten dat ik al 30 jaar professioneel verhalenverteller ben en zo’n 25 jaar geleden begon mijn avontuur/ inwijding met de Germaanse, de Noordse mythen, de verhalen van de Edda’s.

Het gekke was het lukte mij niet de verhalen te vertellen. Ik ging naar een helderziende vriend die zei: “Maar Philip, jij bent een ingewijde, jij hebt al zoveel gedaan op spiritueel vlak. Andere mensen kunnen deze mythen/ verhalen vertellen als verhaaltjes misschien, maar jij niet! De goden waar je over vertelt zijn echt. Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die deze goden vereerden. Wanneer jij over deze goden gaat vertellen dan heb je met ze te dealen!”

Het kwartje viel direct. Hij raadde mij aan een offer te brengen en dat heb ik gedaan en direct de eerste keer daarna dat ik het ingestudeerde verhaal vertelde ‘Bam!’ Het stond als een huis! Het was het verhaal: ‘Thor, Loki en Thialf in het Utgardkasteel’. Het was Thor die direct door me heen kwam. Nog geen half jaar later had ik een droom. De droom bestond uit twee delen. In het eerste deel stierven mijn vrouw en ik en ik riep: “Maar we gaan naar Asgard!” In het tweede deel was ik in een witte leegte en iets benaderde mij, iets groots en vroeg: “Wie ben je?”

Dit is normaal een meditatieve vraag die zeer diep gaat en geen antwoord heeft met woorden. Maar in mijn droom hoorde ik mijn stem antwoord geven, heel eenvoudig: “Aswind”. Ik werd wakker en wist dat ik een echte naam had. Al heel lang hield ik me ook bezig met Indiaanse / Lakota ceremonies met onder andere met de chieft medicijnman Archie Fire Lame Deer, een buitengewoon begaafd mens. Ik hoopte lang op een Indiaanse naam. Maar deze kwam niet, alleen veel grappige bijnamen, ook goed en niet zonder kracht, maar toch...

Juist toen ik met mijn eigen wortels verbond kreeg ik ook mijn spirituele naam. Het mooie van de naam Aswind vind ik: Het klinkt als een heel gewone naam, niet zwaar, geen poeha... en tegelijk staat het voor de ‘wind van de Asgaard, de godenwind of vaak wordt de Rune \mathfrak{A} As of Ansuz direct met Odin verbonden. Hier noemden we hem Wodan en langer geleden Wodanaz maar ook Woen of Woens (denk aan Woensdag, Woensdrecht, Woensberg) .

Toevallig lees ik nu het boek ‘Taking up the Runes’ en ben net bij Ansuz/ As. Ik denk nu diep na over Freyr en over Odin. Odin is mijns inziens de ‘grote ingewijde en inwijder’ . Freyr ontwaakt pas echt wanneer hij plaatst neemt op Odin’s zetel Hliðskjálf en zijn 9 dagen van initiatie volgen op deze ervaring.

Nu kom ik op het punt: -Waarom mijn verhaal? en waarom deze dæg tijdens deze Runenreis zo persoonlijk is. Bijzonder dat nu deze twee Runen ✕ en ✘ tijdens deze reis bij elkaar komen.

Mijn ervaring als hooggevoelig mens en medium is dat wanneer ik nieuwe verhalen uit de Edda's toevoeg aan mijn repertoire ik telkens in diepe belevenissen terecht kom, telkens anders. Maar de goden maken duidelijk dat ze aanwezig zijn.

Zo was het op een nacht dat ik bezocht werd door Freyr. Dit was anders voor mij dan het bezoek, de ontmoetingen met de andere goden: Freyr voelt voor mij als een oude vriend. Ik voel hem als het ware in mijn buik. Toen hij weer weg ging had ik het gevoel dat hij het fijn zou vinden als ik ook zijn verhaal zou vertellen.

Dus ik ben gaan lezen en zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen. Ook Maria Kvilhaug vertelt over 'Skirnir's reis' het verhaal uit de Edda over Freyr. Zij had het in het bijzonder over de 9 dagen van initiatie. (Youtube the lady of the labyrint)

Het is eigenlijk een onderdeel dat nauwelijks of niet beschreven wordt in Freyr's verhaal. Er is alleen een verwijzing. En zo voelde ik me geroepen om het 'ontbrekende' stuk te schrijven. Zoals Odin 9 dagen aan de Yggdrasil hangt laat ik Freyr verbonden zijn met de Yggdrasil als een Zonedanser, de huid van zijn borst doorboord en met een touw verbonden met de boom en met zijn blote voeten op de grond. Zo hoort Freyr verbonden te zijn met de vruchtbare aarde.

Voordat ik dit verhaal ging vertellen heb ik een uitgebreide ceremonie voor Freyr gedaan. Hoe alles gebeurde in ons leven, hoe alles samen kwam is teveel om te vertellen. ('Toevallig' hadden we dat najaar een optreden in een kasteel in de Ardennen. We huurde een huisje en toen ik daar op de kaart keek bleek dat we 5 km van het bos van Freyr en het kasteel van Freyr verbleven. Natuurlijk zijn we daar heen gegaan en daar heb ik Maretak geplukt dat ik in een magische staf met runen heb verwerkt, de vertelling dienende.) Het was overduidelijk dat we geleid werden door Mysterie. Nadat ik het verhaal met de Midwinterfair in Archeon in een weekend 4 of 6 x verteld had kwam ik een beetje doorgedraaid thuis (uitgeput van de inspanningen) in ons huisje in Lier, in het bos. Ik liep door het bos en bij een taxus, een ijf stond ik stil. Ik voelde energie... er was iets... ik genoot van de bezieling die er was en liet het zijn. Eerst zag ik een vrouwelijke elf, ongeveer 30 cm groot, daarna een mannelijke elf, zelfde grootte en toen werd ik een veel grotere verschijning gewaar, ongeveer anderhalf twee meter. Enkele minuten genoot ik van de verschijning, de aanwezigheid en liet het simpelweg zijn. En toen ineens drong het tot me door : Dit was Freyr! ... Hij liet mij zien dat hij zijn zegen gaf voor het gedane werk.

Nu!: het meest frappante was dat ik tot dat moment niet wist dat Freyr twee elfen als helper heeft : Beyla en Byggvir. (Ja ik had natuurlijk de Poetische Edda moeten lezen bij mijn voorstudie. Stom genoeg had ik dat niet gedaan.

Althans: Beyla en Byggvir worden genoemd in Loki's schimprede in de Edda, niet in 'de Reis van Skirnir')

Dus dit was voor mij een extra bevestiging dat mijn visioen echt was! Ik wist niets van Beyla en Byggvir maar ze verschenen aan mij en kort daarna las ik over hen. Zo worden we geleid. In ieder geval zo gebeurd het in mijn leven. Het lastige is wel dat wanneer je zulke mooie en machtige ervaringen hebt soms het gewone leven wat saai gevonden kan worden. Dat is een ding waar ik persoonlijk vaak last van heb en mij voor wil excuseren.

Nu: dit waren dus mijn eerste ervaringen met Freyr.

Nu kom ik weer terug bij het begin van mijn verhaal van vandæg. Het was waarschijnlijk 26 februari 2022 tussen 4 en 6 in de ochtend dat ik opnieuw de aanwezigheid van Freyr voelde. Het was tussen waken en slapen, waar we het meest gemakkelijk ons laten leiden door de fluisteringen uit de andere wereld zonder dat ons hoofd, ons denken er tussen komt.

Hoe zo'n inspiratie precies gaat is moeilijk uit te leggen, veel gaat in beelden en veel gaat via diep gevoel en diepe verbinding. En als ik dan moet vertellen wat er gebeurt is dan zeg ik: Freyr vertelde mij dat net als in de Edda met het schip Skidbladnir (Skíðblaðnir...ik lees nu de betekenis : uit kleine stukjes hout samen gezet...), het schip dat gemaakt is door de dwergen: de zonen van Iwald. Het schip kan worden opgevouwen tot een pakketje dat in een buidel past en wanneer nodig kan men ook het uitvouwen naar een schip zo groot als naar behoefte.

In de 'droom' vertelde Freyr mij dat ik dit met de runen kan doen: leg 24 runen in een rij en vouw ze samen. Maak er een Runenschip van! De eerste met de laatste. (Ik moest Dagaz als laatste gebruiken en verbinden met Fehu, niet Othala.)

En zo krijg je 12 bindrunen , vervolgens 6, 3 en ten slotte één, Odin, de Yggdrasil... die één worden. (En zo wordt ook de Runenreiziger Runenmeester.)

Dat was de inspiratie tot de eerste Runenreis die we ondernomen hebben. Ik heb tijdens deze reis o.a. veel schilderijen gemaakt om de reis tot uitdrukking te brengen. Als mensen maar begrepen wat een wereld er achter deze schilderijen ligt...

Het heeft ook veel andere reizigers inspiratie gebracht. Ik heb ook een runendans uitgewerkt naar de richtingen: de windstreken, boven en beneden.

En nu gaat de reis steeds maar verder en ik leer steeds meer over Freyr, over Odin en over mijzelf en over MijZelf.

Dit is voor mij persoonlijk de betekenis van de bindrune Ingwaz-Gebo / Ing-Gyfu : Het geschenk van Freyr , de essentie van deze runenreis. Misschien is vandæg een goed moment om een lot te kopen omdat specifiek deze runenreis leidt naar ✘ overvloed. Vergeet niet : veel hangt af van ons innerlijk werk en ons vertrouwen in een goede uitkomst!



Day 8 of the Rune Journey on the Álfaringdrakkar

This time a personal story.

Today is a special day for me. Today we reflect on the beginning of the Rune Boat Journey, the 'Rúnaskipsferð' in old Norse.

The Rune Gyfu \times stands for gift and Ing \times stands for Freyr, Ing is one of his names: Inguz, Ingwaz, Ingunar, Ingwi-Freyr.

Today I will tell a personal story about how this Rune Journey once began. It was at the end of the corona crisis that I came up with the idea to do a 'Rune

Challenge' on Facebook. From 1 to 24 February '22 I wrote every day about what each Rune of the elder-futhark meant to me and many Facebook friends responded and shared their personal wisdom. I learned a lot from this again. I disciplined myself to write every day and to make beautiful pictures just like now. But after 24 days I thought: 'What now?'

Two days later early in the morning, a bit between sleeping and being awake I had the experience that Freyr was with me...

You should know that I have been a professional storyteller for 30 years and about 25 years ago my adventure/initiation with the Germanic, the Norse myths, the stories of the Eddas began.

The strange thing was that I could not tell the stories. I went to a clairvoyant friend who said: "But Philip, you are an initiate, you have already done so much on a spiritual level. Other people can tell these myths/stories as stories perhaps, but you cannot! The gods you tell about are real. Throughout the ages there have always been people who worshipped these gods. When you start telling about these gods you have to deal with them!"

The penny dropped immediately. He advised me to make a sacrifice and I did and immediately the first time after that I told the rehearsed story 'Bam!' It was as solid as a house! It was the story: 'Thor, Loki and Thialf in the Utgard castle'. It was Thor who came through me directly.

Not even half a year later I had a dream. The dream consisted of two parts. In the first part my wife and I died and I shouted: "But we are going to Asgard!" In the second part I was in a white void and Something approached me, Something big and asked: "Who are you?"

This is normally a meditative question that goes very deep and has no answer with words. But in my dream I heard my voice answer, very simply: "Ashwind". I woke up and knew that I had a real name. For a long time I had also been involved in Indian / Lakota ceremonies with, among others, the chief medicine man Archie Fire Lame Deer, an exceptionally gifted person. I had long hoped for an Indian name. But this did not come, only many funny nicknames, also good and not without power, but still...

Just when I connected with my own roots I also got my spiritual name. I think the beautiful thing about the name Aswind: It sounds like a very ordinary name, not heavy, no fuss... and at the same time it stands for the 'wind of Asgaard, the wind of the gods or often the Rune ᚱ As or Ansuz is directly connected to Odin. Here we called him Wodan and longer ago Wodanaz but also Woen or Woens (think of Wednesday, Woensdrecht, Woensberg).

Coincidentally I am now reading the book 'Taking up the Runes' and I am just at Ansuz/ As.

I am now thinking deeply about Freyr and about Odin. In my opinion Odin is the 'great initiate and initiator'. Freyr only really awakens when he takes his place on Odin's seat Hliðskjálf and his 9 days of initiation follow this experience.

Now I come to the point: -Why my story? and why this day during this Rune journey is so personal. It is special that these two Runes ✕ and ✘ come together during this journey.

My experience as a highly sensitive person and medium is that when I add new stories from the Eddas to my repertoire, I always end up in deep experiences, each time different. But the gods make it clear that they are present.

That is how it was one night that I was visited by Freyr. This was different for me than the visit, the meetings with the other gods: Freyr feels like an old friend to me. I feel him in my belly, so to speak. When he left again, I had the feeling that he would like it if I would tell his story too.

So I started reading and collecting as much information as possible. Maria Kvilhaug also tells about 'Skirnir's journey', the story from the Edda about Freyr. She specifically talked about the 9 days of initiation. (Youtube the lady of the labyrinth)

It is actually a part that is hardly or not described in Freyr's story. There is only a reference. And so I felt called to write the 'missing' piece. Like Odin hanging on the Yggdrasil for 9 days, I let Freyr be connected to the Yggdrasil as a Sundancer, the skin of his chest pierced and connected to the tree with a rope and with his bare feet on the ground. This is how Freyr should be connected to the fertile earth.

Before I started telling this story I did an extensive ceremony for Freyr. How everything happened in our lives, how everything came together is too much to tell. ('Coincidentally' we had a performance in a castle in the Ardennes that fall. We rented a house and when I looked at the map it turned out that we were staying 5 km from the forest of Freyr and the castle of Freyr. Of course we went there and there I picked mistletoe that I incorporated into a magical staff with runes, serving the story.) It was very clear that we were guided by Mystery. After I had told the story with the Midwinterfair in Archeon 4 or 6 times in one weekend I came home a bit crazy (exhausted from the efforts) in our house in Lier, in the forest. I walked through the forest and at a yew, an iif I stood still. I felt energy... there was something... I enjoyed the inspiration that was there and let it be. First I saw a female elf, about 30 cm tall, then a male elf, same size and then I became aware of a much larger apparition, about one and a half meters. For a few minutes I enjoyed the apparition, the presence and simply let it be. And then suddenly it dawned on me: This was Freyr! ... He showed me that he gave his blessing for the work done.

Now!: the most striking thing was that until that moment I did not know that Freyr has two elves as helpers: Beyla and Byggvir. (Yes, of course I should have read the Poetic Edda in my preliminary study. Stupidly enough I had not. At least: Beyla and Byggvir are mentioned in Loki's taunt in the Edda, not in 'the Voyage of Skirnir')

So this was an extra confirmation for me that my vision was real! I knew nothing about Beyla and Byggvir but they appeared to me and shortly after I read about them. This is how we are guided. At least that's how it happens in my life.

The tricky thing is that when you have such beautiful and powerful experiences, sometimes ordinary life can be found a bit boring. That is something that I personally often suffer from and want to apologize for.

Now: these were my first experiences with Freyr.

Now I come back to the beginning of my story of today. It was probably February 26, 2022 between 4 and 6 in the morning that I felt the presence of Freyr again. It was between waking and sleeping, where we most easily let ourselves be guided by the whispers from the other world without our head, our thinking getting in between.

How exactly such an inspiration goes is difficult to explain, a lot goes in images and a lot goes through deep feeling and deep connection. And if I have to tell what happened then I say: Freyr told me that just like in the Edda with the ship Skidbladnir (Skíðblaðnir... I now read the meaning: put together from small pieces of wood...), the ship that was made by the dwarves: the sons of Ivald. The ship can be folded into a package that fits in a pouch and when necessary one can also unfold it into a ship as large as needed.

In the 'dream' Freyr told me that I can do this with the runes: put 24 runes in a row and fold them together. Make a Rune ship from it! The first with the last. (I had to use Dagaz last and connect it with Fehu, not Othala.)

And so you get 12 bindrunes, then 6, 3 and finally one, Odin, the Yggdrasil... that become one. (And so the Rune Traveler also becomes a Rune Master.)

That was the inspiration for the first Rune Journey we undertook. During this journey I made many paintings to express the journey. If only people understood what a world lies behind these paintings...

It has also inspired many other travellers. I have also developed a rune dance according to the directions: the cardinal points, above and below.

And now the journey continues and I learn more and more about Freyr, about Odin and about myself and about Myself.

This is for me personally the meaning of the bindrune Ingwaz-Gebo / Ing-Gyfu: The gift of Freyr, the essence of this rune journey. Perhaps today is a good time to buy a lottery ticket because this rune journey specifically leads to ✎ abundance. Remember: much depends on our inner work and our trust in a good outcome!

