



Dæg 11 van de Runenreis met het Runenschip Alfaringdrakkar

(English version below)

𐌿 (Ac) - Eik & 𐌛 (Os) - God, Mond

'De Eik spreekt, luister met het hart van je hart'

De ochtendnevel omhult de Alfaringdrakkar terwijl deze zachtjes de wateren van de mythologische wereld doorsnijdt. Het geluid van klotsende golven mengt zich met het gefluister van runenenergie die in het schip resoneert. Beyla en Byggvir zitten op de eikenhouten kielbalken van het schip.

Beyla (klopt drie keer op het hout en fluistert):
"Byggvir?!... Dit hout, dit is toch eikenhout, nietwaar?"

Byggvir antwoordt weinig geïnteresseerd:
"Ja, Beyla. Dat is eikenhout."

Beyla tracht Byggvirs aandacht te trekken:
"Weet je waar dit schip is gebouwd?"

Byggvir (met een zucht):

"Beyla, dit is een mythisch runenschip. Net als Skíðblaðnir is de Alfaringdrakkar waarschijnlijk gebouwd door dwergen. Het zijn runenmeesters, beschikken over magische krachten en hun ambacht nadert de perfectie."

Beyla (haar ogen beginnen te glinsteren):

"Maar... wonen er dwergen op IJsland?"

Byggvir (lichtelijk geïrriteerd):

"Dwergen wonen in Svartálfheim, Beyla! Wat een vragen stel je deze morgen. Wat heb je toch?"

Beyla (met een mysterieuze glimlach):

"Nou, Byggvir, weet je wel welke dæg het is vandæg?"

Byggvir (plotseling alert, begrijpt nu haar vragen):

"Ja, Beyla! Dæg 11, Dæg elf! Deze dæg kunnen wij voor ons Elfen opeisen! Een belangrijke dag voor zowel Lichtelfen als Svartálfen, de Dwergen!"

Byggvir legt nu zijn handen op de dikke eikenhouten kielbalk in het midden van het schip. Beyla plaatst haar handen teder op de zijne. Samen ademen ze diep in en maken contact met het hout.

Byggvir (fluistert):

"ᚠ (Ac) - Æ - Eik.

De Eik is een Angelsaksische rune en een symbool van kracht, bescherming en wijsheid. Zelfs op IJsland, waar bijna geen eiken groeien, kan men de geest van de eik bereiken. Laten we ons via deze eikenhouten balk verbinden met haar kracht."

Beyla (zachtjes fluisterend):

"Goed idee, Byggvir... En op deze dæg verbinden we ᚠ (Ac) met ȝ (Os) - O - God, Mond. De mond spreekt en verbindt; de eik draagt en beschermt. Laten we in stilte reizen naar de oneindige eikenwouden en luisteren naar wat de geest van de eik ons te vertellen heeft."

Opdracht van Dæg 11

Byggvir kijkt naar Beyla en zegt:

"Geef jij de opdracht maar, Beyla."

Beyla glimlacht lichtjes en antwoordt plagend:

"Is dat echt nog nodig, Byggvir?."

Byggvir kijkt haar even aan. Dan sluit hij zijn ogen, legt zijn handen op de eikenhouten kielbalk en in zijn verbeelding verbindt hij zich met de oeroude eik en antwoordt:

"Ja, Beyla... Ik ben bang van wel. Tegen mensen moeten wij overduidelijk spreken... Mogelijk hebben de echte runenreizigers de boodschap wel begrepen."

Ze draait zich naar de reizigers met haar handen op het eikenhout van de kielbalk, en zegt helder:

"Goed dan, Byggvir... Wel reizigers, lezers... De opdracht is: Luister naar de Eik, luister met je hart!"

1. Zoek een moment van stilte. Sluit je ogen en stel je voor dat je zit onder een majestueuze eik.

2. Verbind je met de energie van ƿ (Ac) en voel hoe haar kracht, bescherming en wijsheid door je stroomt.
3. Fluister zachtjes een woord of een gebed dat voortkomt uit jouw innerlijke stem (ƿ - Os, Mond). Wat wil jij aan de eik vragen of aanbieden?
4. Schrijf na je meditatie op wat je hebt gehoord of gevoeld van de geest van de eik. Wat betekent overvloed voor jou op deze dæg?

Een korte stilte volgt, gevuld met het zachte gekraak van het schip en het fluisteren van de runen. Het eikenhout lijkt te ademen, alsof het zelf wil spreken tot iedereen aan boord en degenen die in gedachten meereizen. De Alfaringdrakkar glijdt verder over het water, terwijl de wijsheid van de eik zich als een echo verspreidt door tijd en ruimte.

Dæg 11 of the Rune Journey with the Runic Ship Alfaringdrakkar

ƿ (Ac) - Oak & ƿ (Os) - God, Mouth

The Conversation Between Beyla and Byggvir

The morning mist envelopes the Alfaringdrakkar as it glides softly over the mythological waters. The gentle sound of lapping waves mingles with the whispers of runic energy resonating through the ship. Beyla and Byggvir sit on the sturdy oak keel beams of the ship.

Beyla (knocks three times on the wood and whispers):
"Byggvir?!... This wood, it's oak, isn't it?"

Byggvir (answers with little interest):
"Yes, Beyla. It's oak."

Beyla (trying to grab Byggvir's attention):
"Do you know where this ship was built?"

Byggvir (with a sigh):
"Beyla, this is a mythical runic ship. Like Skíðblaðnir, the Alfaringdrakkar was likely built by dwarves. They are master craftsmen with magical skills; their craftsmanship is unparalleled."

Beyla (her eyes begin to glimmer):
"But... do dwarves live in Iceland?"

Byggvir (slightly annoyed):
"Dwarves live in Svartálfheim, Beyla! What a question for this morning. What's on your mind?"

Beyla (with a mysterious smile):
"Well, Byggvir, do you know what dæg it is today?"

Byggvir (suddenly alert, now realizing why Beyla asked these questions):

"Yes, Beyla! Dæg 11! This dæg belongs to us, the Elves! An important day for both the Light Elves and the Svartálfar, the Dwarves!"

Byggvir places his hands on the thick oak keel beam at the center of the ship. Beyla gently places her hands on his. Together, they take a deep breath, connecting with the wood.

Byggvir (whispers):

"ƿ̄ (Ac) - Æ - Oak.

The Oak is an Anglo-Saxon rune and a symbol of strength, protection, and wisdom. Even in Iceland, where oaks are rare, one can connect to the spirit of the oak. Let's use this oak beam to tap into its power."

Beyla (softly):

"Good idea, Byggvir... And on this dæg, we connect ƿ̄ (Ac) with ƿ̄ (Os) - O - God, Mouth.

The mouth speaks and connects; the oak supports and protects. Let us journey in silence to the infinite oak forests and listen to what the spirit of the oak has to tell us."

The Task for Dæg 11

Byggvir looks at Beyla and says:

"You give the task, Beyla."

Beyla smiles lightly and replies teasingly:

"Do I really have to, Byggvir?"

Byggvir meets her gaze, then closes his eyes, places his hands on the oak keel beam, and, in his mind, connects to the ancient oak. He replies:

"Yes, Beyla... I'm afraid so. Humans need clear instructions... though perhaps the true rune travelers have already understood the message."

Beyla turns to the travelers, her hands resting on the oak keel beam, and speaks clearly:

"Well then, Byggvir... Listen, travelers, readers... The task is simple: Listen to the Oak; listen with your heart!"

Find a moment of stillness. Close your eyes and imagine yourself sitting beneath a majestic oak. Connect to the energy of ƿ̄ (Ac) and feel its strength, protection, and wisdom flowing through you. Softly whisper a word or a prayer that arises from your inner voice